



## **Bijlage 4: Getuigen gevraagd**

Je vergeet het nooit meer... Die twee auto's, die klap, dat rondvliegende glas. Als je een ongeluk voor je ogen ziet gebeuren, maakt dat veel indruk. Vaak gebeurt het dat de politie mensen oproept die zo'n ongeluk hebben gezien. Dan zoeken ze 'getuigen'.

Ook mooie dingen kunnen veel indruk maken. Bijvoorbeeld als je een broertje of zusje krijgt, die dag waarop hij of zij eindelijk wordt geboren. Jaren later weet je vaak nog precies wat voor weer het toen was, hoe het rook, wat je moeder toen zei: 'Het is zo ver...' Je was er vol van. Je praatte er steeds over.

In de Bijbel lees je dat de discipelen ook hele bijzondere dingen meemaken. De Heere Jezus, hun Meester, werd gekruisigd. Maar Hij stond weer op uit het graf! De discipelen waren er vol van. Ze moesten vertellen wat ze hadden meegemaakt. Ze zeiden: "Want wij kunnen niet nalaten te spreken over wat wij gezien en gehoord hebben" (Handelingen 4:20).

De discipelen getuigden van Jezus die werd gekruisigd en opstond uit het graf. Dat was eeuwen geleden. Maar nog steeds worden jij en ik opgeroepen om te getuigen van Jezus, want Hij is nog steeds de levende Heere!